

Gebed van de Dag vrijdag 18 september 2020

Aansteken van een kaars en een moment van stilte en inkeer

Zegen de Heere, mijn ziel (psalm 103)

Luisterlied: OENETANNE TOKEF Laten wij getuigenis afleggen

<https://www.youtube.com/watch?v=n4HNOQE2f24&list=RDn4HNC>

De thoralezing - Schriftlezing **leviticus 23:23-32**

(Vanavond begint Rosj Hasjana, het Bazuinenfeest dat dit jaar valt op 18 en 19 september)

Bazuin op Rosj hasjana:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=LzuayLThtl8&feature=emb_logo

Zingen (lezen) **Psalm 135:1**
De Nieuwe psalmberijming

Halleluja! Prijs de HEER,
dienaars van zijn huis en hof.
Prijs zijn naam, geef God de eer.
Hij is goed, breng Hem je lof.
Jakob koos Hij voor zich uit;
Israël nam Hij tot bruid.

Gebed

Oenetanne Tokef gebed: (gedeeltelijk/ vertaling)
het meest plechtige gebed van Rosj Hasjana en Jom Kippoer van Rabbi Amnon

*Laten we getuigenis afleggen van de heiligheid deze dag
want hij is ontzagwekkend en beangstigend.
Hierop wordt Uw koningschap bevestigd en staat uw troon
gegrondvest op liefde.
U hebt daarop plaatsgenomen om recht te spreken.
Het is waar dat U als enige, rechter en aanklager bent.
U schrijft en verzegelt, telt en berekent.
Alles wat vergeten is zult U zich herinneren;
U opent het boek met herinneringen.
Dat boek leest zichzelf, ieders handtekening staat er in.*

*Op een grote shofar wordt geblazen,
een zacht geluid van fluistering wordt gehoord
en engelen haasten zich door angst en beven bevangen*

Maar INKEER, GEBED EN WELDADIGHEID kunnen het onheilvolle vonnis afwenden.

*Persoonlijk gebed
Onze Vader...*

Afsluiting

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van Uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde Uw weg leren kennen,
in heel de wereld Uw reddende kracht

Doven van de kaars



Mattheüs 24:31

En Hij zal Zijn engelen uitzenden
onder luid bazuingeschal, en zij
zullen Zijn uitverkorenen
bijeengebrengen uit de vier
windstreken, van het ene uiterste
van de hemelen tot het andere
uiterste ervan.